

**Prædiken 1. søndag i fasten (søn. d. 21. feb. 2021)**

- Helgenæs kl. 9.30/Vridders kl. 11

Præludium

Nådeshilsen

Salme: 336 v. 1+4 *Vor Gud, han er så fast en borg*

Indgangskollekt

Læsning (GT)

Trosbekendelse (siges)

Salme: 637 v. 4-5-6 *Du, som mætted tusind munde*

Evangeliet og prædiken

Salme: 637 v. 8-9 *Du, som mætted tusind munde*

Kirkebøn + fadervor (v. døbefont)

Velsignelse

Salme: 634 *Du ved det nok mit hjerte*

Postludium

Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus:

*Så blev Jesus af Ånden ført ud i ørkenen for at fristes af Djævelen. Og da han havde fastet i fyrrer dage og fyrrer nætter, led han til sidst sult. Og fristeren kom og sagde til ham: »Hvis du er Guds søn, så sig, at stenene her skal blive til brød.« Men han svarede: »Der står skrevet: ›Mennesket skal ikke leve af brød alene, men af hvert ord, der udgår af Guds mund.‹ « Da tog Djævelen ham med til den hellige by, stillede ham på templets tinde og sagde til ham: »Hvis du er Guds søn, så styrtdig ned. For der står skrevet: ›Han vil give sine engle befaling, og de skal bære dig på hænder, så du ikke støder din fod på nogen sten.‹ « Jesus sagde til ham: »Der står også skrevet: ›Du må ikke udæske Herren din Gud.‹« Igen tog Djævelen ham med sig, denne gang til et meget højt bjerg, og viste ham alle verdens riger og deres herlighed og sagde til ham: »Alt dette vil jeg give dig, hvis du vil kaste dig ned og tilbede mig.« Da svarede Jesus ham: »Vig bort, Satan! For der står skrevet: 'Du skal tilbede Herren din Gud og tjene ham alene.‹ « Da forlod Djævelen ham, og se, der kom engle og sørgede for ham. Amen.*

## **Indledning: En teknologisk ørkenvandring**

Den forgangne uge har for mig at se været en hyldest til teknologien.

Først på ugen kunne man nemlig høre om en af de nyeste robotopfindelser, hunden. Og den ligner bogstavelig talt en hund med hoved, krop, fire ben og hale, og så kan den snuse. Formålet med robohunden er, at den skal ledsage blinde/svagtseende, når de færdes ude.

En anden hyldest til teknologien i denne uge var da min mand blev ejer af et nyt Apple Watch ur. Et sådant ur er langt fra en nyhed, og mange har taget dem til sig, fordi de netop kan være behjælpelig med andet end bare at vise klokken/mails og lign. De kan også vise os vores puls og hjerterytme. Og til og med komme med en advarsel, hvis der opstår hjerteproblemer.

En tredje ting, der skete i den forgangne uge, som i den grad må siges at være en hyldest til teknologien var, da man torsdag aften kunne følge med i den store robotlanding på Mars. Godt nok ligner Mars ikke andet end en stor sandet og stenet ørken.

Men tænk en gang: Måske finder robotten spor af liv, og måske kan Mars blive den plads i fremtiden, der kan redde menneskeheden.

### **Livets ørkenvandring**

Mens en robot i øjeblikket befinder sig på sin ørkenvandring på Mars i håbet om at finde liv, der minder om jordens liv, så befinder vi mennesker os til tider også på en ørkenvandring.

Det behøver ikke være en konkret ørkenvandring som det at vandre rundt et tørt og sandet sted i jagten efter liv, der kan hjælpe os med at overleve.

Vores ørkenvandring handler nok mere om, at livet pludselig kan blive lige så sejt og uudholdeligt som en konkret ørkenvandring... Det kan være, vi er blevet konfronteret med livets mere alvorlige sider og pludselig mærker, hvordan det trykke og velkendte fundament under vores fødder begynder at smuldre, som når vi eller nogen af vores nærmeste bliver ramt af sygdom eller ulykker. Livet kan gøre ondt og forandre

sig fra den ene til den anden dag og mest af alt ligne én lang ørkenvandring, som man ikke kan se en ende på.

Jeg kan ikke lade være med at tænke på det sidste års tid med corona-pandemien som en lang ørkenvandring. En ørkenvandring, der har krævet sine ofre og igen og igen krævet vores tålmodighed, hver gang vi har måttet forholde os til nye restriktioner og forsamlingsforbud. Det er heldigvis ikke en ørkenvandring, vi går selv, for selvom vi rent personligt kan være ramt af både afkald, afsavn og ensomhed, så går vi denne ørkenvandring sammen. Som samfund, som land, som verden.

En ørkenvandring kan dog være mere end det, livet af og til byder os. Det kan også være et billede på den side af livet, hvor Djævelens mørke stemme frister os med tanker om rigdom, pynt, skuespil og ubegrænsede adgang til magt og viden - som Johannes Johansen så fint omkranser det i sin salme, *Du som mætted tusind munde*.

## **Jesu ørkenvandring**

Det er denne stemme, Jesus møder, da han kort tid efter sin dåb i Jordanfloden, begiver sig ud i ørkenen for at faste i 40 dage. Selvom Guds Ånd lige har omkranset Jesus som Guds Søn, så holder Djævelen sig ikke tilbage. Den siger sig ind på ham og frister ham med *brød, magt og rigdom*.

Uanset hvor *lille* eller svag Jesus kan have følt sig i ørkenens sand og hede, så er hans svar entydigt: Nej, nej og nej: Jeg tilbeder alene Gud. Da forlader Djævelen ham endelig, og i stedet kommer englene og sørger for ham.

Jesu ørkenvandring handler om at sige JA til Gud. Og NEJ til de djævelske stemmer, der lokker os væk fra vores udgangspunkt: At leve vores liv som Guds elskede døtre og sønner.

Og på den måde minder Jesu 40 dage i ørkenen om kirkens fasteperiode, der netop begyndte i onsdags og varer de 40 dage frem til påsken.

Det er et velkendt kendetegn ved fasten, at man i en eller anden forstand giver afkald på nogle af hverdagens goder. Nogle giver

afkald på kød, slik, alkohol og skærmtid for nemmere at kunne mærke forbindelsen til Gud. Andre fokuserer mere på det, de længes efter. Uanset hvordan man vægter fasteperioden, så er fasten en tid til eftertænkning. En tid til at spørge sig selv, om der er noget, der fylder for meget – noget, der fylder for lidt. Har vi som Adam og Eva, der blev fristet til at spise af kundskabens træ, mistet kontakten (og tilliden) til Gud?

### **Når vi spiser af kundskabens træ**

Der er som sagt ingen grænser for, hvor kundskaben kan føre os hen. Vi kan med vores viden redde menneskeliv og skabe muligheder. Og snart kan 'robotter' erstatte hunde, læger og andre omsorgspersoner, ligesom et lille stykke teknologi på armen kan sende os til hospitalet langt hurtigere end en henvendelse hos den lokale læge. Og måske kan Mars blive den planet, der med tiden kan erstatte livet på jorden.

Mennesket er én gang for alle smidt ud af Paradisets have. Vi skal som Adam og Eva leve vores liv som jordens støv. Vi har fået livet, men døden er vores vilkår.

Livet på jorden kan derfor heller aldrig blive et rent paradys. Vi har vores ørkenvandring. Nogle gange er de dårlige, endeløse og smertefulde. Andre gange er de gode og opmuntrende, fordi vi kommer gennem ørkenen med fornyet kontakt med vores sande ophav, vores gavmilde Gud – ham, som lod himlen åbne sig over Jesus og os.

### **Afslutning: Troen på, at der er *mere*...**

Det kan godt være, at vi i den forgangne uge har hyldet teknologien og men ikke mindst robottens nuværende ørkenvandring på Mars. Men kundskab må aldrig blive vores eneste vej eller vores eneste kontakt med os selv, vores omverden og med Gud. Vi har brug for at turde tro på, at der er *mere*, der holder os i live. Mere, der mætter os og slukker vores tørst.

Jesus gik ud i ørkenen og tog kampen op med Djævelen. Hans ørkenvandring er også vores ørkenvandring. Så uanset, hvad eller hvem, der udfordrer os, så tager Jesus kampen op sammen med os. Hans nej er vores nej. Hans ja er vores ja. Selv når vi



opgiver, er magtesløse eller ligger på vores dødsleje, så står han JA til Gud og OS ved magt.

Og tak for det. *Ære være Faderen, Sønnen og Helligånden, som det var i begyndelsen, således også nu og altid og i al evighed. Amen.* DDS 637 v. 8-9

### **Kirkebøn**

Vor Fader, du som er i himlen og på jorden. Forbarm dig over os, når vi midt i vores ørkenvandring ikke ved, hvem eller hvad, vi hylder. Vi kommer så nemt til at ødelægge livet for os selv og hinanden. Hjælp os med at stoppe op, så vi kan se dit ansigt og høre Guds milde røst om, at vi alle hører til hos dig som Guds elskede døtre og sønner

Hør os også, når vi beder for alle i vores samfund, der har det svært og måske er ramt af ensomhed, sorg, angst og sygdom. Vi beder også for alle dem, der lider under corona-pandemien, fordi de enten er blevet syge, har mistet eller føler sig særligt

ængstelige og udsatte. Hjælp alle med at holde ud og finde trøst og hvile i din kærlighed. Hør os, når vi tænder dette lys....

Til sidst beder vi for vores verden og især de områder, hvor corona-pandemien er ude af kontrol; de områder hvor mennesker bliver undertrykt og holdt fanget pga. ensrettede magtsystemer, og endelig for de mange børn og unge, der lever i flygtninge- og særligt de islamiserede fangelejre. Må du, kære Gud, sende dine engle til alle dine børn, så de kan mærke din omsorg. Og må din Ånd retlede de mennesker, der har magt og myndighed til at kæmpe for en bedre og lysere verden. Hør os, når vi i dag tænder dette lys...

Til sidst beder dig velsigne Folketinget og Det Kongelige Hus, så deres arbejde kan bære frugt, ligesom vi beder, at du også vil velsigne os, der i dag fejrer gudstjeneste sammen med dig.

Forbarm dig over dig, Herre Jesus Kristus. Og led os på vores færd. Amen. → Fadervor + velsignelse

Meddelelser: **Søn. d. 28. feb.:** Knebel kl. 9.30/Vistoft kl. 11 v. Gorm Ridder-Jensen → DDS 634